

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ « Η Κοινωνία Αντιδρά και Διεκδικεί» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Οι συνδικαλιστικές και κοινωνικές οργανώσεις που συναποτελούν την Πλατφόρμα διοργάνωσαν σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014 Φόρουμ το οποίο υιοθέτησε το πιο κάτω ψήφισμα προς την Βουλή των Αντιπροσώπων.

Τα μέτρα λιτότητας που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση και την ΤΡΟΙΚΑ στο πλαίσιο της δανειακής σύμβασης έχουν οδηγήσει σε επιδείνωση της ύφεσης, δραματική αύξηση της ανεργίας και της φτώχειας, απορύθμιση της αγοράς εργασίας, υπονόμευση της κοινωνικής πρόνοιας και περιθωριοποίηση του κοινωνικού διαλόγου.

Η συνεχιζόμενη κρίση αποκάλυψε τις βασικές αδυναμίες της αρχιτεκτονικής της Ε.Ε και αποσταθεροποίησε τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η οποία δεν μπορεί να στηρίζεται στο ανταγωνισμό, την απορρύθμιση και την χρηματοοικονομική απελευθέρωση.

Αυτή η συνταγή είναι συνταγή αδιεξόδου. Χωρίς έργα, χωρίς επενδύσεις, χωρίς δυνατότητα των ανθρώπων για ένα υποφερτό βιοτικό επίπεδο, όχι μόνο ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει, αλλά θα έχουμε σίγουρη ανατροφοδότηση του γνωστού φαύλου κύκλου, με περαιτέρω ύφεση, περαιτέρω μείωση των εσόδων του κράτους, περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης, νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και διαδικασίες εκποιήσεων.

Η ανεργία καλπάζει, οι συνταξιούχοι υποφέρουν από τη συρρίκνωση των εισοδημάτων τους, οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι, οι φοιτητές, οι ανάπηροι, κινδυνεύουν με φτώχεια, αφού ολοένα και περισσότερο περιορίζονται οι κοινωνικές παροχές. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βιοτεχνίες διαλύονται, οι αγρότες δυσπραγούν και εγκαταλείπουν την ύπαιθρο μας.

Οι νέοι και οι νέες, οι φοιτητές και οι μαθητές, οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ολόκληρος ο κυπριακός λαός περνούν αυτή την περίοδο μια σκληρή δοκιμασία αντιμετωπίζοντας τον εφιάλτη της ανεργίας ή μετανάστευσης.

Εμείς οι οργανώσεις της πλατφόρμας «**Η κοινωνία αντιδρά και διεκδικεί**» συναποφασίσαμε σήμερα το δικό μας κοινωνικό, αναπτυξιακό και ανθρώπινο **Μανιφέστο**.

Τα εργατικά συνδικάτα, κοινωνικές οργανώσεις και η κοινωνία των πολιτών της Κύπρου και Ευρώπης απαιτούμε και θα παλέψουμε για μια νέα πορεία της Ευρώπης και της Κύπρου. Μια πορεία επενδύσεων, ανάπτυξης

και δημιουργίας θέσεων εργασίας, ειδικότερα για τις νέες γενιές, για ισότητα, κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Θα παλέψουν για αλλαγή ρότας με κατάργηση των απάνθρωπων συνταγών λιτότητας, και ανατροφοδοτούμενης ύφεσης και φτωχοποίησης των Ευρωπαίων εργαζομένων και πολιτών.

Θα αντισταθούμε στις ιδιωτικοποιήσεις. Οι Ημικρατικοί Οργανισμοί, και ιδιαίτερα οι τρεις κερδοφόροι, στρατηγικής σημασίας Οργανισμοί κοινής ωφέλειας, στις τηλεπικοινωνίες, στον ηλεκτρισμό και τα λιμάνια, οδηγούνται σε ιδιωτικοποίηση που θυμίζει ξεπούλημα.

Απαιτούμε από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας την άμεση προώθηση και τα μέτρα που απαιτούνται για άμεση εισαγωγή και εφαρμογή του ΓεΣΥ.

Διεκδικούμε Δημόσια Εκπαίδευση βραχίονα του Κράτους Πρόνοιας, αποκούμπι κι ελπίδα της κάθε οικογένειας που ταλανίζεται από την οικονομική κρίση.

Προειδοποιούμε ότι δεν θα μείνουμε απαθείς στο ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει το πεδίο της σύγκρουσης με την κοινωνία στον τομέα των εκποιήσεων πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και αγροτικής καλλιεργήσιμης γης.

Διεκδικούμε αναστροφή της επίθεσης κατά της οικογενειακής και δημογραφικής πολιτικής που κινδυνεύει με πλήρη κατάργηση με αφορμή και πρόσχημα την οικονομική κρίση με την κατάργηση ή την κατακρεούργηση των επιδομάτων.

Χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα τελευταία τρία χρόνια έβαλαν λουκέτο και το τοπίο με ερειπωμένους εμπορικούς δρόμους είναι χαρακτηριστικό φαινόμενο που συνεχίζει να παρατηρείται σε παγκύπρια κλίμακα.

Απαιτούμε πάταξη της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

Διεκδικούμε ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες, σαφείς στρατηγικές κοινωνικής ένταξης και αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος.

Η πολιτική λιτότητας συνεχίζεται και μέσα από τον προϋπολογισμό για το 2015. Είναι προφανές ότι οι πολιτικές λιτότητας προδιαγράφουν ακόμα χειρότερες ημέρες για τους άνεργους/ες, για τους εργαζόμενους/ες τις μικρομεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις, τους αγρότες και αγρότισσες, τους συνταξιούχους και τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.